

Modobrevet

Oktober

**Välkomna
tillbaka!**

*Moderådet
presenteras*

**Upcoming
events - säkra
din plats till
modesittningen
redan nu!**

**Vår tids
Heroin
Chic**



**Din guide
till Lunds
bästa second
hand affärer!**

**Påverkar
kläderna vi
bär vårt
inlärande?**

**Trenderna vi
älskar och hatar**

Hej

Vi i moderådet vill i detta månadsbrev passa på att hälsa er studenter på modevetenskapsprogrammet välkomna till en ny termin, och ett extra varmt välkomna till er nya på programmet som precis börjat er första termin, ni har så mycket spännande att se fram emot era lyckostar!

Det här är vi och våra roller i moderådet:

Ellen Kronander: Ordförande
Alva Gyllinge Lundqvist:
Vice ordförande

Karen Condor: Ekonomiansvarig
Nadja Ifvarsson: Ekonomiansvarig
Alva Ehnemark: Eventansvarig
Astrid Werneman: Eventansvarig

Kajsa Henningsson: Redaktör för månadsbrevet
Alice Willis: Redaktör för månadsbrevet



Malak Hassan: Grafisk designer
Hanna Billerstam: Grafisk designer
Ida Eliasson: Grafisk designer

Tove Borg: Sociala medier-ansvarig
Malak Hassan: Sociala medier-ansvarig
Karolina Olsson: Mood Manager

Moderådets övergripande roll är att vara en mellanhand mellan modevetarstudenterna och de kursansvariga, för att se till så att studenterna lättare når ut till dem och får sina röster hörda. Vår roll är även att se till så att vi studenter har roliga event ihop där vi får möjlighet att lära känna varandra bättre och träffas utanför föreläsningssalarna. Sist men inte minst har vi ansvar över detta modevetenskapliga månadsbrev som skickas ut i början av varje månad och kan innehålla allt från trendspaningar till poddtips.

Med vänliga hälsningar,
Moderådet

Påverkar kläderna vi bär vårt inlärande?

Häromveckan var jag djupt inne i mitt tentaplugg. Klockan var sent, ögonen var trötta och disken väntade tålmodigt på mig medan jag vid mitt matbord var djupt nere i kurslitteraturen. Vad hade jag på mig? Ett par gråa mysbyxor och en gammal sliten hoodie. Det gick trögt för mig, men jag fick till slut en idé. Skulle jag plugga bättre om jag bara bytte till andra kläder?

Tanken satte fart i mig. Jag reste mig upp och valde noggrant ut ett par kolsvarta kostymbyxor och en vit, krispig skjorta. Det är väl proffsigt? Det är väl det de framgångsrika inom modebranschen bär på deras kontor med höga fönster och designmöbler? Då borde väl mitt studerande också vara framgångsrikt? Resultatet var faktiskt att pluggandet blev mer framgångsrikt. Läsandet gick bättre, min hållning i ryggen blev rakare och jag tog mig själv och mitt plugg mer seriöst.

Av: Tobias Johansson (T1)

Kan det vara så att kläderna vi bär medan vi studerar påverkar vårt inlärande? Kan våra kläder skapa studiemotivation och en vilja att prestera, eller tvärtom sänka vår motivation och uppmuntra oss till att ligga i sängen och skrolla TikTok? Har våra kläder makten att påverka vårt studie beteende?



Trender vi *älskar*



och *hatar...*

Vi har alla sett dem,
vi har alla följt dem,
och vi har alla hatat och älskat dem.

Jag vet att vi alla någon gång i livet har följt en och annan trend som idag gör oss lite (eller väldigt) illa till mods. I stunden älskade man trenden och det var en självklarhet att man skulle hoppa på den.

Det fanns inget ifrågasättande eller någon som helst fundering på om man skulle komma att ångra sitt val senare.

Så,
vilka pågående/kommande trender kommer vi att se tillbaka på och ångra att vi så blint följt?

Av Freja Tuven (T1)



Second-hand i Helsingborg

Ett måste när man kommer som nyinflyttad student till en helt ny stad är såklart att bege sig på en second hand-runda. Oavsett om du drar ut på en heldagsutflykt eller checkar av några butiker efter föreläsningen på campus så finns det mycket att upptäcka och fynda.

Här listar vi några av Helsingborgs lokala second hand-butiker!!

Busfrö ligger centralt på Kullagatan där allt är sorterat och säljs till rimliga priser. Det ryktas bland annat ha hittats en Acne-kappa för så lite som 400 kronor. Spring nu.



Efter ett besök på Busfrö finner ni Myrorna lite längre ner på gatan som erbjuder en mysig och hemtrevlig second hand. Inte så mycket mer än att det är en Myrornas liksom. Däremot väldigt trevlig personal vilket uppskattas!!



Vid stadsparken finns det möjligheter till att pruta i Special Second Hand som är en liten och om möjligt även klaustrofobisk källare. Det har hittats jeans och tröjor här men kanske inte är någon second hand att hänga i julgranen. Däremot går det alltid att fynda, så några enstaka besök kan ändå vara att rekommendera.

Orkar man ta sig cirka 20 min med buss kan både 7:an och 4:an ta dig till Erikshjälpen som är en skattkammare full med möbler och inredning. Skulle det vara så att du absolut blir kär i en gigantisk soffa erbjuds även hemkörning.

Ellen Kronander (T3)





Vår tids ”Heroin Chic”

Den ökända trenden *Heroin Chic* är tillbaka. Samtidigt som jag lyssnar på Stil i P1 om just det, slås jag av en tanke - för inte bara har *heroin chic* kommit tillbaka, utan samtidigt trendar det på sociala medier om “*it-girls*”, “*fitness*” och kulturen om den gröna juicen. Kan det vara så att begreppet “*it-girl*”, kopplat till yoga, meditation och långa promenader i själva verket är *Heroin Chic* i färggladare kläder?

Den typiska *Heroin Chic*-tjejen, hon som inte sover tillräckligt och röker en cigg till frukost, ses som grunge. Vid första anblick ser man att personens livsstil är ohälsosam. Och absolut att det kan ses som coolt, edgy och obrytt - jag medger att jag tycker det är lite coolt. Men som tidigare nämnt är det inte svårt att förutse att den typen av livsstil kan ses som problematisk. Även om i alla fall jag attraheras till denna “*too cool to care*” attityd, är man ju tillräckligt -

klar i huvudet att ingen människa skulle kunna leva den typen av livsstil livet ut. Å andra sidan är det också en reflektion av vårt samhälle. Hur ser världen egentligen ut åren 2022/2023? Jo, den är jävligt grå och det är nästan svårt att inte bli nedstämd. Samtidigt som priserna på mat ökar och hyrorna höjs, ligger CSN kvar på samma nivå. Alla pengar går åt till att genuint överleva som student, kanske har man inte livets livslust just i denna stund. Med krig, inflation och en värld som håller på att gå i tusen bitar, då är det fan svårt att se glaset halvfullt. Den bristande ekonomin, katastrofer i världen och att vi nu är i samma ålder som Kate Moss var när *Heroin Chic* slog igenom, kanske är bidragande faktorer till stilens återkomst.

Däremot, den andra tjejen, som går upp 06.00 och mediterar 30 minuter, för att sedan dricka grön juice till frukost. Till henne är det svårare att koppla en ohälsosam livsstil. Det känns som att vi går på denna bild som den fantastiska stilen, att gå runt i yogakläder och dricka matcha istället för kaffe. Men det är ju inte rimligt att det är ett felfritt levnadssätt? Jag minns inte om *Heroin Chic* kom tillbaka innan den mediterande eran men det skulle eventuellt kunna vara så att dessa motpoler drar åt sig av varandra då de kan ses som två stilar på helt olika sidor av spektrumet.



Samtidigt tror jag att det är personligt. En "Typ-A" person kanske identifierar sig mer med den tjejen som är uppe tidigt och vill vara produktiv, medan jag som skjuter upp allt till sista minut känner mig mer som Kate Moss.

Det intressanta är dock att det inte känns som att de olika stilarna egentligen är så långt ifrån varandra. Som två sysstrar där en är emo och en är regnbåge, där ingen av dem förstår den andra, men egentligen är de lika under skalet. Jag tror ingen av dessa livsstilar kan ses som hållbara, då *Heroin Chic* går extremt åt det ena hållet, medan "it-girl" går extremt åt andra. Helt ärligt låter det som pest eller kolera att välja att enbart röka cigaretter eller att enbart äta selleri.

Av: Signe Albinsson (T1)



Är man sugen på (och har mer än vad studentkassan räcker till) så finns det möjligheter att besöka en lite finare och lite mer "fancy" second hand vid namn Lita Second Hand Exklusive. De säljer bland annat skor, väskor och glajjor från lite mer exklusiva märken. Som sagt, värt ett besök OM du prioriterar snabbnudlar under nästkommande månad.



Förbi Furutorpsparken finner du en av Helsingborgs större second hands, PMU Second Hand, där nästan allt finns. Oavsett om du är på jakt efter en ny vinterjacka eller en outfit till en sittning med tema så är det absolut hit du ska komma. Billigt, bra och begagnat - allt man vill ha. En som tydligen verkar vara permanent stängd är Pingstkyrkan Second Hand på Söder. Vanligtvis är det en väldigt trevlig butik, inte så folktätt och som faktiskt pumpar bra musik i högtalarna. Vi hoppas o håller tummarna för att den öppnar snart igen<3

Upcoming events

av Moderådet

Vill du vara med och skriva i kommande modebrev?

Alla är hjärtligt välkomna att skriva i modebrevet. Har du kanske tips på kommande ställen eller en unpopulär opinion du vill dela med dig av? Maila isåfall modebrevets redaktör
Kajsa: kajsaedla@gmail.com



Höstens första evenemang - **Fulsittning** "Vad jag ville bli när jag blev stor"

Den 20 oktober är det äntligen dags för modevetarnas första event nämligen fulsittningen på Hallands Nation! Klädkod efter tema och vi kommer tillsammans avnjuta en tre-rätters meny samt besöka till Hallands nattklubb med tema Tomorrowland - alltså inget ni vill missa!

Mer information om hur ni anmäler er till sittningen hittar ni i evenemanget på Facebook.